

LIEDJES DIE WIJ DAGELIJKS ZINGEN OP DE GOUDEN POORT

Tijdens het maken van de broodjes:

“Zeg bakkertje, zeg bakkertje wat doe jij met dat meel,
Ik maak er mooie bolletjes van en koekjes oh zo veel” (Track 01)

“Bak oven, bak oven,
Bak onder en bak boven
Bak bol, bak rond
Bak bolletjes voor mijn mond” (Track 01)

“En er was er eens een vrouw,
Die koeken bakken zou
Maar het meel dat wou niet rijzen
En de pan viel om
En de koeken waren krom
En de man heet Jan van Gijzen”. (Track 2)

“Molenaartje, maal je molen,
Voor het kindje een zakje meel,
Dan zal moeder pannenkoek bakken
Die in kindjes keel zal zakken
Stroop, stroop, stroop met meel,
Dat glijdt zacht in kindjes keel” (Track 3)

“Elsje fiederelsje,
Zet je klompjes bij het vuur
Moeder bakt pannenkoeken
Maar het meel is zo duur
Tingeling pannenkoek
Stroop met rozijnen
Tingeling pannenkoek
Kom op bezoek” (Track 4)

Om in de kring te gaan: (Track 11)

“We maken een kringetje
Van jongens en van meisjes
We maken een kringetje van Tra la la.
Maak nu een buiging
Maak nu een buiging
Bij de hand , bij de hand,
Pak je vriendje bij de hand.
Bij de hand, bij de hand pak je vriendje bij de hand”.

Begin van de kring:

(Track 12)

“De zon komt op en straalt al snel,
de mensen worden wakker en wel,
en ieder gaat nu aan zijn werk,
blij en sterk.

Maar eentje die lag nog in bed,
die sliep maar lekker door.

Maar eentje die lag nog in bed,
die sliep maar lekker door.

Wordt wakker, wordt wakker,
De zon die is al op.

Wordt wakker, wordt wakker,
De zon die is al op...

Pom, pom, pom, pom,
Pom, pom, pom, pom.”

Eind van de kring:

(Track 16)

“Met duimelot en likkepot,
En lange Jaap en korte knaap,

Een ook dat kleine ding,
Die zitten in de kring,

Die zitten in de kring.

Wij gaan broodjes maken
Broodjes maken gaan wij”

Tijdens het fruit maken en uitdelen:

(Track 13)

“In iedere kleine appel,
Daar lijkt het wel een huis,
Want daarin zijn vijf kamertjes,
Precies als bij ons thuis.

In ieder hokje wonen,

Twee pitjes zwart en klein

En die liggen daar te dromen

Van licht en zonneschijn.

Zij dromen dat zij later,

Als het kerstfeest wordt gevierd,

Eens appel zullen wezen,

Waar men de boom mee siert”

“Appeltjes, appeltjes glanzend en rond,
Vallen en tuimelen over de grond.

Rol niet te ver en verscholen in 't groen,

Wil ik je rapen, in mijn mandje hier doen,

Eet ik je later zo glanzend en rond

Appeltje, appeltje, wordt ik gezond!”

(Track 14)

“Appeltjes rood,
En appeltjes rond
Appeltjes geel,
Ze hebben een schil
Appeltjes zoet,
Die smaken goed
Appeltjes in de pan,
Daar maken we appelmoes van”.

(Track 15)

“Lust je ook een appel?
Lust je ook een peer?
Lust je ook een banaan?
Er is nog veel meer!
Ga maar lekker eten
Want eten is gezond
Stop het niet in de koelkast
Maar stop het in je mond”.

Als we de jassen pakken:

(Track 17)

“Pak je laarzen, pak je jas
Moeder breit een wollen das,
Loop maar in de regen,
Loop maar in de wind,
Klap in je handen mijn lieve kind”.

Als we naar buiten of binnen gaan:

“Wie gaat ermee, wie gaat ermee,
Naar de berg van Sint André,
Want daar wonen zoveel kindertjes,
En die leven daar in gloria,
Victoria (Victo oria)”

(Track 18)

“Kom mee naar buiten allemaal,
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in ‘t land.
Diedeljo klinkt zijn lied
Diedeljo klinkt zijn lied
Diedeljo en anders niet”.

(Track 19)

“Een treintje ging uit rijden,
Van Amsterdam naar Leiden,
En achter al die raampjes,
Daar zaten zoveel kindertjes,
En die deden zo,
En die dezen zo,
Achter al die raampjes,
En die deden zo
En die deden zo,
Zie za zo”.

(Track 20)

Tijdens het opruimen:

“Wij gaan opruimen, opruimen gaan wij,
En de lapjes opgevouwen,
En de blokken in de mand,
En de stoeltjes om de tafel,
Wij gaan opruimen, opruimen gaan wij”

(Track 5)

Als we gaan eten:

“Vijf engeltjes hebben gezongen,
vijf engeltjes hebben gesprongen,
de eerste blaast het vuurtje aan,
de tweede komt met een pannetje aan,
de derde die roert in de brei,
de vierde doet honing erbij,
de vijfde zegt nu is het klaar,
eet maar kindertjes eet nu maar”

(Track 6)

Eet smakelijk allemaal!

Als we gaan drinken:

“Schuitje varen, theetje drinken
Varen we naar de overtoom
Drinken we zoete melk met room
Zoete melk met brokken
Kindjes kunnen niet jokken”.

(Track 7)

Het danken na het eten en drinken:

“We hebben gegeten, we hebben gedronken,
Laten wij u danken die ons dit heeft geschonken”

(Track 9)

Wel bekomen het allemaal!

Als kabouter Koen naar bed gaat:

“Slaap maar Koentje, slaap zacht,
Ik zal wachten tot je slaapt,
En met duizend kleine engeltjes teer,
Ik blijf bij jou toch telkens weer,
Slaap maar Koentje slaap zacht.

(Track 10)

En wij dekken jou lekkertjes toe,
En wij dekken jou lekkertjes toe,
Goede nacht, goede nacht,
Wij wensen jou een goede nacht”.

Tot de volgende keer allemaal!